



**Oeteldonks Wapen**





# Prins Amadeiro

Z.K.H. Prins Amadeiro is de baas van Oeteldonk.  
Hij komt op Carnavalszondag aan om 11 over 11 met de trein.





# Het Gevolg

Ut Gevollug begeleidt Prins Amadeiro en zijn Adjudant  
waar zij ook gaan.  
Ze bestaan uit 11 personen, 10 Generaals en 1 Korporaal.





# De Prinselijke Ruitelij

De Prinselijke Ruitelij staat op Oeteldonk Centraol klaar voor inspectie en rijdt voor de Prins uit. De Stokperdjes voorop, daarna de Biezenperdjes, waarmee de Intocht wordt ingeluid.





# Peer

Peer van den Muggenheuvel tot den Bobberd is zijn volledige naam.  
Voor de Prins, zijn Adjudant en Ut Gevollug is hij tijdens Carnaval  
gastheer, hij is gewoon een hele toffe Peer!





# Kees Minkels

Kees Minkels is de rechterhand van onze Peer.  
Kees draagt een Meierijs pak van een deftige boer met een bolhoed.





# Geminteraod

De Geminteraod zijn 11 Bossche mannen die de Peer bijstaan.  
Ze zijn te herkennen aan hun grijze hoge hoed, grijze jas en  
rood-wit-gele sjaal.





# Driek Pakaon

De Oeteldonkse Veldwachter Driek Pakaon is er voor de algehele veiligheid van de Peer als die met zijn sjees (koets) voorbij rijdt.





# Hendrien

De huishoudster van de Peer mag één keer in de vier jaar met de Peer mee op sjouw, alleen in een schrikkeljaar.





# Daantje Woenders

Daantje Woenders draagt tijdens Carnaval het vaandel. Hij gaat gekleed in boerenkiel met pet en je ziet dat hij intens geniet!





# Boer Knillis

Knillis is de oprichter van Oeteldonk en hij luidt het Carnaval in.  
De onthulling van Boer Knillis op Carnavalszondag  
is het officiële begin.