



De 11 Oeteldonkse geboden

Oftewel een Oeteldonkse inburgeringscursus in 11 stèpkes

Gij zult feest vieren tot in de kleine uurtjes zoals nooit tevoren.

Gij zult de Z.K.H. Amadeiro XXV eren, onze burgervaojer Peer vaan den Muggenheuvel vriendelijk bejegenen en het spel drie dagen vol overtuiging meespelen.

Gij zult zich gelijk voelen aan alle andere feestneuzen in ons dorp en dus niks meer dan wie dan ook!

Gij zult hossen, springen en dansen op de muziek van de clubjes (echter nooit ertussen).

Gij zult de tafel van elf beheersen en veelvuldig gebruiken.

Gij zult uw kledij zoveel mogelijk verfraaien met rood- wit-gele accenten of een mengeling daarvan.

Gij zult uitsluitend de taal van kolder en gein spreken zodat we elkaar goed zullen verstaan.

Gij zult binnen de grenzen van ons dorp geen Alaaaf roepen.

Gij zult uw eventuele partner trouw blijven en u niet laten verleiden tot onzedelijk gedrag met derden of vierden.

Gij zult uitsluitend papieren strooigoed gebruiken en geen spuitbussen kopen of gebruiken binnen de grenzen van ons dorp.

Gij zult ieder uw eigen feestje vieren, echter wel rekening houdende met de geldende geboden.